

Het radiotoestel in de Tweede Wereldoorlog

De laatste reacties van lezers

"Allereerst complimenten voor het monnikenwerk dat je hierin hebt gestoken. Compliment. Daarnaast ziet het boek er prachtig uit, een mooie vormgeving. Inhoudelijk vond ik het een boeiend boek. Dit soort 'petit histoire' geeft vaak een beter inzicht in hoe de mensen de oorlog beleefden dan de 'grotere' geschiedenis."

"Uw boek "Het radiotoestel in de Tweede Wereldoorlog" heb ik in het begin van de week ontvangen en meteen heb ik het in een adem uitgelezen. Op de eerste plaats wil ik u laten weten dat ik het met plezier en interesse heb gelezen en dat ik respect heb voor de wijze waarop u het cijfermateriaal hebt verzameld."

"Chapeau! Wat een prachtig verzorgd boek. Ik heb al heel wat eigen uitgaven gezien, maar nog nooit zó mooi, goed verzorgd: bladspiegel, tekstverzorging, illustraties."

"Met grote verbazing heb ik het boek ontvangen. Het is een prachtige uitvoering en zeer lezenswaardig."

"Schitterend, goed gedocumenteerd en voorzien van mooi gefotografeerde toestellen. Zeer interessante materie en niet te vatten dat het allemaal echt is gebeurd. Prachtig boek en in de Epiloog de brief van de "Onbekende" Duitse soldaat ... een story om kippenvet (Gänzehaut zeggen ze hier) van te krijgen. Ik heb diep respect voor je als de auteur van dit stuk geschiedschrijving."

"Dank voor de bezorging van Uw boek. Het is een uitermate goed verzorgd en uitgegeven werk!"

"Het heeft mijn verwachtingen doen overtreffen, wát een schitterend boek."

"Indrukwekkend speurwerk en leuk om te lezen."